

VAKANTIE DE RODE BEER HEERDE



14 september tot 21 september 2018



Op weg naar HEERDE



Bij onze eerste stop zijn we lekker gaan picknicken in het zonnetje. Lyda heeft sandwiches gemaakt en die smaken heerlijk.



INGRID



BERNADETTE



ANNEMARIE



ANNIE



ILSE



WIEFSE



BARBARA



LYDA

VRIJDAG 14 september

Vandaag gaan wij, Annemarie, Ilse, Annie, Ingrid en Bernadette, lekker op vakantie naar Heerde.

Om 12 uur zijn we opgehaald door Wiefse, Barbara en Lyda.

Allemaal in de bus en dan zwaaien naar de achterblijvers.

Ja, daar gaan we.

Onderweg hebben we heerlijk gepicknickt in het zonnetje.

Daarna zijn we naar IJscow gegaan, dit is een ijsboerderij met dieren. Hier zijn kalfjes die we konden aaien.





Annemarie koopt een pompoen.
Zij wil ons van de week
verrassen met een heerlijke
soep.
Dat zal vast smullen worden!



We hebben op het terras bijna allemaal een heerlijk kopje koffie gedronken
met cake, alleen Ingrid heeft meer zin in een boerderij-ijsje.



Om half 4 komen we aan bij de Rode Beer en toen hebben we eerst het huis eens goed bekeken. Wat is het hier mooi.
Nu eerst wat drinken, dan kunnen we onze koffer naar de kamer brengen en nog wat rond kijken.



Ingrid en Ilse zijn het er over eens dat we gaan genieten deze week.



Als avondeten hebben we pasta en daar smullen we volop van.

In de avond genieten we van muziek.
We hebben onze kleurspullen bij ons
en daar gaan we lekker mee bezig.
Natuurlijk met een lekker drankje en een chipje.



Dan naar onze kamer en
wel te rusten.
De eerste dag zit er op.

ZATERDAG 15 september

Het is wel wennen in een vreemd bed en een vreemde omgeving. Niet iedereen heeft de hele nacht doorgeslapen.

Maar vandaag is het een nieuwe frisse dag en we hebben er zin in.

Dus als iedereen in de kleren is, gaan we ontbijten.



Met het ontbijt maken we ook ons lunchpakket, want we weten niet hoe de dag gaat lopen.

Als het ontbijt is opgeruimd, gaan we bespreken wat voor leuke dingen we vandaag gaan doen.

Er komen truckers door het dorp. Het lijkt ons leuk om daar te gaan kijken en dan kunnen we gelijk ansichtkaarten kopen voor de achterblijvers.

Dus op naar het dorp.



Op de achtergrond ons "huis", de Rode Beer.

Het is niet ver weg en
we zijn er dus al snel.
De truckers komen al snel langs, maar
ze maken zo ontzettend veel lawaai
dat wij het echt niet leuk vinden.



Gelukkig is de kaartenwinkel in de buurt. Daar gaan we dus maar snel naar
binnen. In de winkel is het een stuk rustiger en ze hebben mooie kaarten.
Allemaal kopen we leuke ansichtkaarten voor thuis. Als we de winkel uit komen
zijn de truckers gelukkig allemaal weg. Wat een rust zeg!
We lopen op ons gemak terug naar de Rode Beer.

Hier gaan we onze kaarten schrijven, Barbara, Wiefse en Lyda helpen ons hierbij natuurlijk.



Als de kaarten geschreven zijn, gaan we buiten op het terras ons lunchpakket op eten. De zon schijnt, al is de wind wel iets fris, dat geeft niet de zon is warm.



Als de lunchpakketjes op zijn, gaan we met de bus naar de schaapskooi.



We wandelen over het heideveld en komen onderweg de schapen al tegen. De schapen staan in de wei en wij lopen nog iets verder.



Nu zien we geitjes en gaan daar naar toe. Ze zijn heel lief en willen graag heide van ons. Dus wij blijven daar een tijd om te kijken en te aaien.



Als we uit geaaid zijn, lopen we weer terug naar de bus.

Voor we de bus instappen komen we langs een terrasje.
Wat is er nu fijner om een ijsje te eten, we hebben vakantie nietwaar!
Wiefse wil ons wel trakteren, dus op naar het terras en smullen van een ijsje,
Annie heeft liever een kopje koffie, dat kan ook. We zitten even lekker in het
zonnetje en genieten van deze onverwachte traktatie. Dank je Wiefse!



Terug in de Rode Beer is de zon er nog steeds en kunnen we uit de wind en
in de zon een kopje koffie of thee drinken.



Van de pompoen die Annemarie gekocht heeft, gaan we pompoensoep maken. Iedereen helpt mee



Annemarie snijdt de pompoen en de worteltjes



Annie snijdt de komkommer



Ilse knipt de basilicum



Bernadette snijdt het stokbrood



Ingrid mengt de sla



Eet smakelijk!!

ZONDAG 16 september

We zijn rustig opgestaan en lekker gedoucht.
Daarna een lekker ontbijtje met een gekookt eitje.
Wat is vakantie toch heerlijk!
Na het ontbijt en het maken van een broodje gezond voor
bij de picknick, gaan we met z'n allen in de tuin zitten.
Er is ook een schommelbank en Annemarie en
Ingrid vinden het leuk om hier samen op te zitten.



We hebben gisteren gezien dat in de buurt van de geitjes ook hertjes moeten zijn. Dit lijkt ons voor vandaag wel een goed plan. Dan kunnen we ook nog even bij de geitjes langs en ze nog een keer voeren.



Maar als we op de hei zijn weet niemand waar het hertenkamp is. Ja, wat nu? We gaan gewoon lekker wandelen.



Als we een bankje tegenkomen is het echt tijd om onze broodjes gezond op te eten. Heerlijk zijn ze!



Er is een meneer die ons met z'n allen wel op de foto wil zetten, dit is leuk, want dan hebben we een groepsfoto waar we allemaal opstaan.

Na de picknick wandelen we naar de geitjes, onderweg plukken we hei, want gisteren merkten we dat ze daar van houden. En ja hoor, als we bij het veld zijn, komen de geitjes al op ons af en genieten volop van de hei.



Als de hei door de geitjes is opgegeten, gaan we terug naar de Rode Beer.

Om half 6 gaan we ons klaar maken om uit eten te gaan.
Met de bus zijn we in een kwartiertje bij de Veluwe Wagen.
Daar is voor ons een tafel gereserveerd.



Natuurlijk hoort daar ook een drankje bij, dus dat ook even bestellen.
Annie en Annemarie gaan voor een rood wijntje, Bernadette voor rivella,
Ingrid voor sinas en Ilse voor een advocaatje. Proost allemaal!!
Dan komt het eten en gaan we heerlijk smullen, de borden gaan helemaal leeg.
Als toetje nemen we ijs of koffie.
Het is al heel donker als we naar de Rode Beer terug gaan.
Daar hebben we nog even gekleurd en iets gedronken.
Ingrid en Annie hebben op de laptop hun naam getypt.

ANNIE **ingrid**

Toen hebben we ons klaar gemaakt om naar bed te gaan, want morgen gaan we naar het Dolfinarium en dan willen we wel uitgerust zijn.

MAANDAG 17 september

Vandaag gaan we naar het Dolfinarium. Iedereen is gelukkig bijtijds wakker. Wiefse gaat boodschappen doen voor het ontbijt samen met Bernadette. Ze hebben lekkere broodjes om mee te nemen, maar uiteindelijk hebben we de warme broodjes als ontbijt gegeten en boterhammen klaar gemaakt voor de lunch.



Als iedereen zover is, stappen we in de bus in en gaan we naar Harderwijk.

Wiefse zet ons dicht bij de ingang af en rijdt de bus met Barbara naar het parkeerterrein. Er waren al kaartjes gekocht, maar wat blijkt Barbara, Wiefse en Lyda hebben geen kaartje nodig omdat zij ons begeleiden.

In het Dolfinarium horen we de zeeleeuwen al brullen en we gaan daar eerst maar eens kijken want ze maken veel lawaai.



Het is een mannetje die indruk wil maken op de vrouwtjes.





We willen wel blijven kijken, maar we willen ook naar de walrussenshow gaan kijken. Dat eerst maar doen.

De walrussen zijn erg groot en weet je dat ze zelfs kunnen toeteren, wij weten dat nu wel, want we hebben het zelf gehoord en gezien.



Als de show afgelopen is, hebben we wel trek en gaan we een plekje zoeken om te lunchen. Deze is gauw gevonden en de mussen weten dit plekje ook. Ze eten bijna het brood van Wiefse op.



Na de lunch kunnen we er weer tegen en we gaan verder kijken wat er is. We komen langs de roggren en gaan deze wat beter bekijken en Annemarie en Ingrid durven het aan om een rog te aaien.



Dan gaan we naar het zotte Zeeleeuwentheater, waar een voorstelling is van het "Avontureneiland en het magische amulet". We genieten volop van de grappen die eruit gehaald worden.



Ook zijn we nog op tijd om de dolfijnenshow te bekijken.
Wat kunnen dolfijnen mooi gelijk en hoog springen.

De dolfijnenshow is afgelopen en het Dolfinarium gaat bijna dicht.
Eerst nog een souvenir kopen.

Annie, Wiefse en Barbara gaan de bus ophalen.

Als wij naar de uitgang lopen met Lyda, wordt ze gebeld.

Annie heeft een leuk terrasje ontdekt, waar we in de zon een kopje koffie kunnen drinken.

Goed idee Annie, we komen eraan!



Op het terras is het echt heerlijk en we zitten vlak aan het water.

De koffie is op en we zitten nog een tijdje te genieten in de zon.
We willen wel de hele dag blijven zitten.



Toch gaan we op naar de bus.
In de Rode Beer is het tijd om het eten klaar te maken.



We hebben nog eten over van de afgelopen
dagen, dat wordt restjesdag.
Wat eigenlijk wil zeggen dat er een 3 gangen
menu op tafel komt.



Voraf de pompoensoep en deze is nog lekkerder dan zaterdag.
Dan eten we de pasta op
en als toetje pannenkoeken met van allerlei lekkers er op.



Ilse maakt alles weer spic en span!

Vanavond gezellig bij elkaar om de tafel gezeten en op de laptop de filmpjes en foto's van het Dolfinarium bekeken.



Wat gaat de tijd toch snel voor we het weten is het alweer elf uur.

DINSDAG 18 september

Vanmorgen doen we rustig aan en genieten van muziek en de zon. We eten lekker buiten in het zonnetje een boterham met gebakken ei.



We vonden de zeeleeuwshow gisteren zo geweldig, dat we vandaag wel weer willen. Gelukkig kan dit omdat we toch nog 3 kaartjes hebben . Dus op naar het Dolfinarium.



We gaan de zeeleeuwshow nog een keertje bekijken. En het is weer leuk! Tijdens de show wordt er altijd iemand uitgekozen om de kapitein op de foto te zetten samen met een zeeleeuw.

Vandaag is Ingrid de gelukkige en mag zij een "foto" maken.

Als verrassing mag zij ook op de foto samen met de zeeleeuw.

Dit is echt heel gaaf en Ingrid straalt helemaal.

Na de show krijgt Ingrid de foto als aandenken.



Wat is dit super gaaf!



Dan rijden we naar het plaatsje Elburg, waar je ook lekkere paling kunt kopen. Een leuk stadje, maar wat is het lastig rijden met de rolstoel of te lopen met een rollator door al die klinkers.



Laten we dan eerst maar een terrasje pakken. Bernadette ziet ondertussen in een winkeltje een leuke shawl, die moet ze natuurlijk wel even kopen. Prachtig staat die hoor!



Na het drinken lopen we nog even door Elburg en wordt er natuurlijk wel paling gekocht door Annie, Annemarie en Ilse. Dan langs de haven terug naar de bus.



Op de terugweg moet er wel getankt worden.
Maar waar oh waar zit toch de benzinedop???
Wij weten het niet, maar ook de anderen niet.
Gelukkig, toch gevonden.
Ondertussen bewondert
Ingrid haar foto.



We besluiten het vandaag lekker makkelijk te doen met eten.
We halen patat en doen daar sla en appelmoes bij.
Ingrid heeft gisteren ijsjes gehaald om te trakteren, lekker als toetje.



Alsjeblieft, voor jou.

In de avond zitten we weer gezellig om de tafel.



Ilse maakt een legpuzzel.



Annemarie speelt de zeeleeuw.

Annie en Ingrid zijn aan het kleuren,
Bernadette en Annemarie zijn met
hun kaartjes bezig.



Annie en Wiefse doen blaasvoetbal.



Ondertussen zijn we met elkaar
aan het kletsen.
Het is weer een erg gezellig dag.



WELTERUSTEN ALLEMAAL!

WOENSDAG 19 september

We starten de dag rustig.
Eerst gaan we souvenirs kopen bij de Action.
Iedereen heeft wat leuks gekocht.
Ilse komt nog een hondje tegen, kan ze even aaien.



Vanmiddag gaan we naar het Bakkersmuseum in Hattum.



We gaan daar een speculaaspop bakken. Nou dat valt toch echt niet mee hoor.



Eens kijken, wat we moeten doen?



Eerst kneden, dat is best lastig en dan er een bal van rollen.



Nu we allemaal een bal gerold hebben, moeten we er een lange staaf van rollen.



De staaf drukken we in de speculaaspopvorm



Als het speculaasdeeg goed in de vorm is gedrukt, wordt hij glad gesneden met een draad



dan moeten we de vorm hard op de tafel slaan, zodat de pop los komt.



Nu kan de pop versierd worden en Dan gaan de poppen de oven in.



We lopen door het museum en wachten tot de poppen klaar zijn. Dan krijgen we allemaal onze pop mee.



Na gedane arbeid is het goed rusten!



's Avonds trakteert Annemarie op gebak, want zij en Jan zijn al heel lang samen . Annemarie belt hier met Jan.

DONDERDAG 20 september

Vandaag gaan we naar de vlindertuin Passieflora in Harskamp.
We zijn benieuwd of we mooie vlinders te zien krijgen.
De zon schijnt dus wie weet.



Het is prachtig, die rupsen en vlinders en dan al die kleurige bloemen.
Je raakt niet uitgekeken.

Maar we hebben wel zin in koffie.
Hé Annie!



We kijken nog rond en dan gaan we ons lunchpakketje op eten.
Wat is het heerlijk in de zon.



In de Rode Beer maken we een kunstwerkje voor Jack.



Als het kunstwerk klaar is, lopen we naar de pizzeria.



De pizza's smaken heel lekker
en ook het nagerecht laten we
ons goed smaken.



Als alle buiken vol zijn en de borden leeg,
lopen we op ons gemak weer terug naar de Rode Beer.



In de Rode Beer krijgen we een aandenken van deze vakantie. Dat is leuk. We krijgen er ook een foto bij. Hier staan we op samen met de rode beer.



Als we de foto's goed hebben bekeken, drinken we een wijntje of een advocaatje.

Er wordt nog even flink gedanst, Ingrid wat kan jij goed leiden.



En dan is het echt tijd om naar bed te gaan.

VRIJDAG 21 september

Goedemorgen het is de laatste ochtend van de vakantie.
Na een week vol zonneschijn regent het nu.
De koffers zijn gepakt en het huis is opgeruimd.



Jack komt ons gedag zeggen.
Als hij hoort dat wij pas om 2 uur in
Didam hoeven te zijn, stelt hij voor
om naar de Watermolen te gaan.
We mogen op zijn kosten een kopje
koffie drinken en krijgen er grote
koek bij.
Dank je wel!



Wiefse voert het adres van Didam in en dan
gaan we echt naar huis.





Het is een heerlijke vakantie geweest.
Bedankt voor jullie gezelligheid, de vriendschap en zorgzaamheid!
ANNEMARIE, ANNIE, BERNADETTE, ILSE, INGRID bedankt.
Jullie zijn kanjers!
Misschien tot een volgende keer.

Hartelijke groet van
Barbara, Wiefse en Lyda